



MINI KAPELLEKESBAAN BEERSE-**VLIMMEREN**

3,5km • 8 Locaties

Vertrek aan oude Pastorie

[Heidijk 1, Vlimmeren]



8 leuke plekjes om met het gezin te ontdekken in het centrum van Vlimmeren. Mascotte Angèle gaat mee op pad. De kinderen krijgen opdrachtjes te vervullen. Online vind je een mooie kleurplaat. Vergeet de kleurpotloden niet.



Elk potloodje in de routebeschrijving komt overeen met een kleine activiteit die je kan downloaden van de website. Er zijn activiteiten voor kleuters en lagere school.



Download en print je diploma.



Mini-Kappellekesbaan Vlimmeren

- in Vlimmeren
- juli & augustus 2023
- voor de allerkleinsten.

3,5km

START aan de gerestaureerde pastorie (Heidijk 1, Vlimmeren).

- 1 De route start aan de mooi gerestaureerde pastorie. In de muur zie je een nis met een Mariabeeld achter tralies.
- 2 Volg de Vlimmersedijk tot aan d'Aeste Beemden links. Snel vind je op je linkerkant het kapelletje van d'Aeste Beemden. Op het bankje kan je het mooi onderhouden plekje bewonderen.
- 3 Volg d'Aestenbeemden en kies de eerste of tweede zandweg naar links zodat je in de Lepelstraat uitkomt. Je draait naar rechts en in de bocht staat de stenen kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes met boomstronken als rustbanken.
- 4 Kies bij de splitsing de rechterweg. Je kan in het struikgewas rechts nog een klein kapelletje zien op het terrein van Kempenvreugd.
- 5 Op het einde van de weg volg je de route een kort stuk naar rechts en daar zie je een heel goed onderhouden boomkapelletje ter ere van OLV van Lourdes. Dit maakt het omweggetje meer dan de moeite waard.
- 6 Voor het vervolg ga je een kort stukje langs de grote weg terug richting dorpskern. Vlak voor het verkeersbord bebouwde kom, sla je rechts Klaverheide in, een zandweg richting Knooppunt 20, aan een boom.
- 7 Van knooppunt 20 wandel je via Heiakker en knooppunt 13 naar knooppunt 57.

Je kan eventueel inkorten en het pad recht door het veld naar knooppunt 57 kiezen.

- 8 Via Het Laar bereik je de Sint Quirinuskerk met het oude kerkhof. De Hoogstraat brengt je vervolgens terug bij het beginpunt van deze kleine, maar mooie wandeling. Goesting in een hapje of een drankje? Dat kan nu. U hebt het meer dan verdiend!

Vergeet niet het Kappellekesbaan-diploma af te drukken als blijvende herinnering. Er is ook nog een leuke kleurplaat.

Disclaimer

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Er is geprobeerd alle cultuurhistorische informatie zo exact mogelijk weer te geven. Indien dit niet het geval zou zijn, is dit buiten onze wil.

Meer info?



/cdevlimbe



/cdevlim.be

www.cde-vlim.be

Cdevlim.be@gmail.com

